

Notiser

Intresseföreningen har fått motta en **bokgåva**. En namne och ättling till Risbergarörelsens portalfigur, Olof Gabriel Hedengren i Jönköping, har skänkt sin bok "Bibeln, en sagolik berättelse". Han har gått igenom Bibeln, förenklat och sammanfattat dem med egna subjektiva reflektioner. Författaren har en liberal syn på Bibeln. Han tror på Gud, men han väljer vad han vill tro. Men trots den frisinna tonen har boken många poänger och stundtals även trosstärkande tankegångar.

Intresseföreningens **ekonomi** är fortsatt god. Oktoberrapporten visar en behållning på 20.000 kronor

För den som vill se **film** om bönhuset finns det nu att se på youtube. Skriv in "Riseberga bönhus" bara så får du upp 6 olika visningar.

Hedengrenspelet kommer att återuppföras i bönhuset nästa sommar, närmare bestämt de två helgerna efter midsommar. Träning pågår för fullt och här finns både tidigare och nya skådespelare med i ensemblen. För dig som vill vara med, praktiskt bakom kulisserna eller spela med i en roll kan ta kontakt med Lars-Inge Larsson, se nedan.

Januari 1860 bildades Sveriges första nattvardsförening i Riseberga bönhus, det som med tiden kom att bli grogrunden till det svenska frikyrkobildandet. 170 personer fanns med i den första föreningen, och nu pågår en **släktforskning** att leta reda på ättlingar till dessa nattvardsgäster. Om du har kunskaper om detta kontakta KG Mattsson, se nedan.

Almanacka

13/11 kl 10.30 Årsmöte i Hackvads baptistkapell. Gudstjänst, sopplunch och årsförhandlingar.

Kontakt

Lars-Inge Larsson, ordförande, 019-581566, 070-2080163
Karl-Gustaf Mattsson, sekreterare, 019-575028, 073-6400327
Maths Jerlström, kassör, 019-573443, 070-492 53 56

Nyhetsblad från Intresseföreningen för Riseberga bönhus, nr 2014:2



Lars-Inge Larsson har tagit vara på många tillfällen i sommar att gestalta Hedengren och berätta om väckelsen i Riseberga bönhus under 1800-talet.

Kära Riseberga bönhusvänner!

Även denna sommar fylldes av aktiviteter i Riseberga bönhus, om än med "bara" en samling i månaden. På nästa uppslag kan du läsa vad som hänt. Intresset för väckelsehistoria tycks vara gott, av närvaron i mötena att döma. Föreningen har nu också 69 intresserade medlemmar, och vår hemsida på Internet besöks flitigt. I oktober var antalet besökare över 15.000 sedan starten för tre år sedan. Om du inte har hunnit delta i någon samling under sommaren finns ännu ett kvar i år, årsmötet 16 november. Välkommen att vara med, hälsar Karl-Gustaf Mattsson, ledamot i Intresseföreningen.

Referat från sommarens samlingar:

Vårstädning i råkallt bönhus

Fyra personer kom till vårstädning i bönhuset en gråkulen måndagskväll 12 maj. För att tvätta fönster, torka och sopa bort vinterns smuts, damm och spindelvävar. Vi konstaterade att en fönsterruta på övervåningen var trasig och behöver lagas, samt att fönsterkarmar och ytterdörren på västsidan är i behov av ny målarfärg. Ingen av oss dröjde kvar för fika då bönhuset kändes för råkallt denna kväll

Natur och kulturvandring

Däremot blev det solsken och stor uppslutning tre dagar senare, på natur- och kulturvandringen 15 maj. Närmare 80 personer möttes upp vid Risebergas norra parkering av Rolf Wedding, kommunekolog och miljöchef i Lekeberg, som ledde oss på en exkursion via gårdens backar och lundar. Visande på alla träd och växter, en del ätliga, andra bara vackra att se på. Rolf kunde räkna in mer än 70 växtarter på Riseberga, 2-3- av dem ovanliga. I Klosterruinen mötte vi nunnan syster Ingeborg, spelad av Vivianne Högman från Riseberga Rediviva, som kunde berätta om klosterlivet förr i tiden. En inte alltför munter tillvaro tillsynes. Då kunde Olof Gabriel Hedengren, spelad av Lars-Inge Larsson, senare i bönhuset ersätta den katolska lagiskheten med orden från Romarbrevet 3:28. Samlingen avslutades med kaffe och Risebergatårta, det senare ett alltjämt populärt bakverk skapad av Lina Hedengren i mitten av 1800-talet. Alla tycktes nöjda med dagen, och många röster höjdes om en återupprepning nästa år.

Bussresa såg Torps rötter

Ett 15-tal personer deltog i vår bussresa under temat "Torpkonferensens rötter". Resan skedde i samband med Torpkonferensen, en allkristen samling som pågått sedan 1887, som en direkt följd av Risebergaväckelsen. Bussbolaget Palm och Gyll bjöd på skjuts och Rolf Nordström, f.d. missionsföreståndare i Helgelseförbundet, samt vår ordförande Lars-Inge Larsson var ciceroner. Vi besökte roparstenen i Torhyttan, en hög berghäll omgiven av gröna ängar. Här samlades läsarna på 1830-talet i hemlighet för att höra roparna profetera dom och bättring. Därefter for vi till Ulvgryts stenar och såg de höga klippblocken som Olof Gabriel Hedengren räknade som sitt "Betel", platsen där han mötte Gud till omvändelse och nytt liv. Samlingen avslutades med kaffe vid parkeringen på Riseberga samt guidning i bönhuset av Lars-Inge "Hedengren" Larsson. Vi sjöng läsarsånger och det lästes ur traktaten "Kom till Jesus", en skrift som fick stor betydelse för att väckelsen slog rot i folk i mitten av 1800-talet.

Oldboys ledde 400 års väckelsesånger

Ett 60-tal personer sökte sig till Riseberga bönhus 20 juli för att sjunga allsång. Sommarmötet leddes av sänggruppen Oldboys från Västernärke, vilka deltog för andra året i rad. Så nu kan man tala om tradition. Ett dussin sånger avsjöngs med en repertoar som sträckte sig nästan 400 år i tiden. Från den tyske predikanten Basilus Förtsch psalm "Se Jesus är ett tröstrikt namn" från 1609., via Carl Olof Rosenius "Var jag går i skogar berg och dalar" från 1847 till Theofil Engströms "Det stod en blomma" skriven på 1960-talet. Samlingen spelades in på video och kommer omsider att redigeras och läggas ut på youtube. Lars-Inge Larsson gestaltade Olof Gabriel Hedengren och predikade om nöden förr och nu i att nå människor med evangelium. Utgångskollekt samlades in till stöd för den planerade teaterföreställningen om Hedengren och Risebergaväckelsen, som kommer att genomföras i bönhuset nästa sommar. Kvällen avslutade med egen medhavd fika i parken. Denna högst vackra och varma sommarkväll.

70 kom till sommarkonserten

Närmare 70 personer kom till sommarkonserten i bönhuset 31 augusti. För toner och tankvärda texter stod Jonatan Lindner med kapell samt Lekebergprofilen Anders Edlund. I pausen serverades varmkorv samt kaffe med tilltugg.

Små ljus visar vägen

Ett 20-tal personer från Närkebygden sökte sig till bön- och nattvardssamlingen i bönhuset 10 september. Intresseföreningens sista sammankomst för sommaren, nu återstår bara föreningens årsmöte i november.

Samlingen leddes av Conny Boman, nattvarden av pastor Tomas Sandin från Lekebergskyrkan, Fjugesta, och historik om nattvardsföreningen berättade Karl-Gustaf Mattsson om. Det var ju här på Riseberga som Sveriges första nattvardsförening bildades 1860, fröet till det som senare utvecklades till frikyrkobildandet i Sverige. Speciellt för kvällen var att vi kunde använda just den nattvardskalk som nyttjades av väckelsens folk i bönhuset för 150 år sedan.

Den efterföljande bönesamlingen upptog förutom tack för gångna tider och vad Risebergaväckelsen fått beyda, även bön för nutiden, för ny väckelse i bygden och vårt land. Särskilt bads för barnen och skolan, men också för situationen för de förföljda kristna i Irak.

När samlingen till sist avslutades hade skymningen fallit så pass att bara de små blinkande värmeljusen i bönhuset gav oss ljus nog att hitta ut. En liten avslutande himmelsk vink om vår kallelse att vara ljusst sådana.