

Intresseförening

Efter Olof Gabriel Hedengrens död fortsatte verksamheten under förmannen Gustav Jönssons, sedan under sonen Johannes Hedengrens, och slutligen prästen Carl Johan Axel Kihlstedts ledning. När Riseberga gård 1886 gick ur släkten Hedengrens ägo flyttade nattvardsföreningen, eller missionsföreningen som den då kallades, till Brännebacken inte långt från Riseberga. Till missionshus fick man i gåva det gamla skolhuset på Riseberga i gåva av Carolina Hedengren. Församlingen verkade där fram till omkring 1925.

Efterföljande ägare på Riseberga hade inte samma känsla för det gamla bönhuset. Det användes både som förråd och vagnslider. När det i början av 1950-talet började förfalla höjdes röster om att restaurera det. Efter löfte därtill från dåvarande ägaren Tage Bergström tillsattes flera frikyrkliga distriktsföreningar i Närke att rädda bönhuset till eftervärlden. Det återinvigdes 1955 och står sedan dess öppet sommartid för att beskådas och användas. Kommittén som under många år drev sommarverksamhet i bönhuset, omvandlades 2010 till en intresseförening för enskilt medlemskap. Varje sommar anordnas en rad olika verksamheter.

Planerade samlingar i bönhuset 2014

19 juni	kl 13.30 Bussresa från Torpkonferensen
20 juli	kl 18.00 Sommarmöte med Oldboys från Lekeberg
31 aug	kl 18.00 Konsert med Jonatan Lindner och vänner
3-4 sept	kl 20.00 Fackeltåg på Riseberga
19 sept.	kl 19.00 Ekumenisk bön- och nattvardssamling

Se ytterligare information på föreningens hemsida; www.riseberga.se.
Du kan också ringa vår ordförande Lars-Inge Larsson 070-208 01 63

Riseberga bönhus



Sveriges äldsta bönhus i sitt ursprungliga skick

Man kan utan överdrift säga att bönhuset är uppfört på historisk mark, intill den gamla klosterruinen från 1100-talet. Bönhuset uppfördes av godsägaren, riksdagsmannen och jordbruksreformatorn Olof Gabriel Hedengren, år 1855 och är Sveriges äldsta i sitt slag. Riseberga bönhus användes under 30 år för sitt avsedda ändamål. 1955 renoverades det till sitt ursprungliga skick och återinvigdes 31 juli 1955. Bönhuset byggnadsminnesförklarades 1970. Byggnaden tillhör Riseberga gård och Intresseföreningen för Riseberga bönhus ansvarar för verksamheten under somrarna.



Olof Gabriel Hedengren

Olof Gabriel Hedengren föddes 14 januari 1812 som enda barnet till brukspatron Olof Hedengren och Agnes Charlotta f. Silfverstolpe. Redan under barndomen fick han visa vördnad och respekt för Gud och hans ord. Han studerade vid Karolinska skolan i Örebro, tog studentexamen i Strängnäs och läste vidare vid universitetet i Uppsala. Efter officersutbildning blev han 1836 löjtnant.

Blev godsägare

Efter några år utomlands då han blev mätt på nöjeslivet, återvände han till Riseberga 1839 och övertog skötseln av godset. 32 år gammal gifte han sig med Carolina Maria Wigert. De fick 12 barn tillsammans. Men de första fyra dog inom loppet av tre månader 1851. Detta tillsammans med svåra missväxtår och misslyckade affärsspekulationer gjorde honom djupt deprimerad.

Vid ett besök i Örebro 1853 köpte Hedengren provöversättningen av Nya testamentet. Redan under hemresa började han läsa. Vid Ulvgryts stenar stannade han och läste Rom. 3:28 ”Vi hålla före att människan bliver rättfärdig genom tro utan laggärningar”. Denna upplevelse medförde att ljus kom in i hans mörker.

Började predika

Hedengren inbjöd anställda till sitt hem där han höll husandakter. Han visade sig vara en mycket begåvad förkunnare, musiker och sångare. Även hans fru var mycket musikalisk. Snart kom skaror av människor för att höra Hedengren predika.

Bygde bönhuset

Två år efter sin omvändelse lät han för egna pengar bygga bönhuset 1855. Riseberga bönhus blev under lång tid centrum för en omfattande väckelserörelse. Människor vallfärdade dit, där man fick lyssna till Hedengren och flera av den tidens präster och predikanter som gripits av den nyevangeliska väckelsen. En av dem var Carl Olof Rosenius liksom även sångförfattarna Lina Sandell-Berg och Oscar Ahnfelt som var vänner till Hedengren.

Andra följde hans exempel

Till verksamheten i Riseberga bönhus hörde att man också började fira Herrens heliga nattvard. När sockenbandet upphörde kunde Hedengren 1860 hålla den första nattvardssamlingen utanför Svenska kyrkans lokaler. På Riseberga bildades en nattvardsförening, vilken gav ringar på vattnet. Fler nattvardsföreningar bildades i Sverige, vilka med tiden omvandlades till frikyrkoförsamlingar.

Under 15 år fick Hedengren utföra sin förkunnar- och ledargärning. I adventstid 1870, vid 58 års ålder, höll han sin sista predikan från bönhusets talarstol. Ämnet var Den yttersta tiden. En stroke ändade hans liv ett par dagar senare. Det berättas att det sista ord man hörde från den begåvade predikanten var ett klart och tydligt; Amen!